



JEF NYS

de BELEVENISSEN van JOMMEKE



JACHT OP GOBELIJN



JEF NYS

de BELEVENISSEN van JOMMEKE

Jacht op Gobelijn

UITGAVE VAN DE N.V. DRUKKERIJ
FORELSTRAAT 22 GENT - KONINGSSTRAAT









Professor Gobelijn zou die gewonde bezoeker zelf wel weer aaneengenaaid hebben. Hij is veel slimmer en handiger dan alle andere dokters samen.



Wat denk jij dan, Flip?



Ik denk dat hier 'n ferm stukje gevochten werd.



Ze hebben elkaar lustig bewerkt met vuisten en flessen. En een van beiden kreeg 'n flinke bloedneus van.



Niet slecht geredeneerd, Flip! De bezoeker was een dief die een geheime formule wou buitmaken.



Of de professor zelf!



Wat?... denkt ge dat die boef de professor zelf moest hebben?



Ja. De professor werd ontvoerd!



Lieve hemel, inderdaad, dat is mogelijk!



We moeten dadelijk die goeie Gobelijn gaan verlossen.



Natuurlijk. Maar hoe en waar?



Het hoofd koel houden, Flip. Ik ga thuis alles eens rustig overdenken. We moeten een aanknopingspunt vinden.





Eigenaardige
verschijnselen
in de Sahara!



Ja, en dan?...
moet jij u
daar wat van
aantrekken?

Natuurlijk...
eindelijk zie ik
een verband!



Komaan, Filiberke, we moeten
onmiddellijk naar de Sahara!



Naar de Sahara!... lieve hemel,
Jommeke, en zou ik mogen
weten waarom?



Professor Go-
belijn gaan
verlossen!



Ik snap er niks
van!

Onderweg
leg ik valles
wel uit.



Hoe geraken wij in
Afrika, Jommeke?



Ja, mijn spaarpot is
zo goed als leeg. Ik
kan geen vliegtuig
betalen.



Ik heb nog geld genoeg om deze
kist naar Afrika te
verzenden.

Een lege kist?



Niet leeg...vol!
Wij kruipen er
in!



Ik schrijfer een onbekend adres
op, ergens in Kaïro. We bellen
de afhaaldienst van de lucht-
haven op...



'N UURTJE LATER.

...en we zijn er mee weg!



KORTE TIJD NADIEN ZIT-
TEN JOMMEKE EN FILI-
BERKE IN HUN KIST IN
EEN VRACHTVLEIEGTUIG.



HET LANDT IN DE LUCHTHAVEN VAN
KAIRO. DE GOEDEREN WORDEN AF-
GELADEN EN NAAR 'N LOODS GEBRACHT.



't Is gelukt!



25

Nu buiten
geraken.

Door dit venster.



Komaan, alles is veilig.



Pak mijn radio aan!

En nu op
weg naar de
woestijn!



26

MET AUTOSTOP GERAKEN
DE MOEDIGE VRIENDEN TOT
IN EEN UITHOEKJE VAN
EGYPTE.



Hier laatste dorp zijn.
Dan woestijn beginnen.



Wij moeten in het
ruiden van de Sahara
zijn.



27

O, dat nog veel/veel
ver weg zijn.



Hoelang?

O, met goede kame-
len zeker tien we-
ken duren!



Blanke jongens niet in wo-
estijn gaan! Gij zullen ver-
dwalen en sterven van
dorst!



28





Als ze de geleerdste bol van de wereld ontvoeren en hem onder dwang zetten dan zit daar iets achter dat niet pluis is!



Daarom moeten wij die goeie Gobe-lijn verlossen uit de klauwen van die onbekenden.



Ik hoor het al, 't zal hier nog warm worden!



Pfff!... en de zon bakt al gelijk 'n oven!



Als we de plaats bereiken waar die groene gassen uit de grond komen zullen we daar de professor ook wel vinden.

Armai, als daar maar geen vodden van komen!



JOMMEKE EN FILIBERKE ZIJN REEDS ENKELE WEKEN OP ZOEK. ZIJ ZITTEN NU DIEP IN DE WOESTIJN.



Jommeke, 't is hopeloos! We lopen verder en verder verloren!



En die stikkende hittel... geef mij een zwemkom!... een zwemkom!... met fris water!



Ja, 't ziet er niet rooskleurig uit. Onze watervoorraad is al ver weggeslonken. Als we vandaag geen spoor ontdekken dan moeten wij het opgeven.



We zitten hier al ver van de bewoonde wereld af. Ge krijgt er, verdraaid, geen noot muziek meer uit!



Hee, wat is dat?!

Hallo, hallo, hier wachtpost zes!

Jommeke, luister, ik heb toch nog een radiozender ontdekt!



Er naderen drie kamelen. Zeker verdwaald, want de dichtstbijgelegen karavaanweg ligt 100km. ver. Wat moet ermee gebeuren?



Laten doen. Die geraken toch niet meer levend uit de woestijn.



Ze zullen niks meer verklappen.

't Is een luisterspel.



Verder geen alarm?... Mee.... Dan gaat de nieuwe proefneming dadelijk door. Tot straks.



Flap, 't is al gedaan.... niks meer!

Dat was geen luisterspel, Filiberke. Ge hebt een geheim radiobERICHT opgevangen! Een bericht over ons!!



Drie verdwaalde kamelen. Dat zijn wij! Ze denken dat we verdwaald zijn!



Die wachtpost heeft ons bemerkt en seinde zijn bericht door per radio naar het hoofdkwartier.



We zitten bij ons doel. Maar het is veilig omringd door wachtposten.

Hier is geen wachtpost te zien... geen gebouw... niks. Alleen zand!



Als er boven de grond niks te zien is, dan zit heel de boel onder de grond!



En er gaat dadelijk een proefneming beginnen, hoorden we. Brrr!... ik ben niks op mijn gemak.



Ai, 't zal er gaan stuiven, denk ik!

Lieve hemel, kijk, ginder!!!







45



46



47



48







Ik ben het, Jommeke.



Wat, Jommeke?...
Lieve hemel!



Wij komen u
verlossen.



Ja, ik zit hier
inderdaad
gevangen.

Die bandieten heb-
ben mij ontroerd...
ik bedoe!, ontvoerd!



En hier, in dat ondergronds hoofd-
kwartier, dwingen ze mij een middel
te vinden om de hele wereld, in
enkele uren, te bedwelmnen.



Met het groene gas?



Ja!

Deze machine bestraalt het zand
van de woestijn. Ik alleen ken de
geheime kracht van
deze stralen.



Zij veranderen de
samenstelling van
het zand. Hierdoor
ontstaan er groene
dampen.



Het is een ongevaarlijk
gas. Het dorpelt alleen
maar de mens in een
lange diepe slaap.



En hier in de woestijn is
natuurlijk zand genoeg
om voldoende gas te ma-
ken om de hele wereld
in slaap te krijgen.



En naar dat ogenblik hunkeren
die boeven hier. In alle landen
staan hun geheime agenten
klaar om dan overal het be-
stuur in handen te nemen.



En dan zijn ze baas
over de wereld!

Maar zover
zijn we nog niet!
Luister...



Die schurken denken dat ik nu volop naar het middel zoek om het groene gas over de aardbol te verspreiden.



Ik zoek echter naar het middel om hier te ontsnappen.



Gelukkig!... ik bedoel, helaas! Ik word hier goed bewaakt!



Hierbinnen waagt niemand het mij te storen, maar aan elke deur staat een gewapende wacht.



Bij deze deur is die nu weg. 't Is het ogenblik! Kom, buiten wachten de kamelen!

Stop even.



Eerst vijs ik 'n stuk uit de machine, dan kan ze niet meer werken.



En dat neem ik ook mee.



Een lading groen gas. 't Kan van pas komen.



Alles veilig, kom!



Halt daar! Professor, wat betekent dat?



Ai-ai-ai!... 't spel is naar de vaantjes!





Hela, wordt eens wakker!
Als de grote baas dat
moest weten...



Dekse/s, hij is niet
wakker te krijgen.



Professor, kom eens gauw! Mijn
maat ligt van zijn stokje!



Verduiveld, de professor is hier nergens
te zien. Dat is niet pluis!



Alarm! De professor
is verdwenen!!!



ALARM!
PROFESSOR GOBELIJN
IS VERDWENEN!!



Alle donders, dat is niet mogelijk!
Zoekt alles af!!!



Hij heeft zich
zeker ergens
verscholen!



Niks te zien. Zelfs geen puntje
van zijn snor!



Generaal, de professor is
nergens te vinden!



Verduiveld, dan is hij
toch ontsnapt! De
domkop! Hij kan
niet ver weg zijn!



Alle wachtposten zoeken
dadelijk de omgeving af!



Niks anders te zien dan
de zon die opkomt.



Onmiddellijk
een helikopter
uitsturen!!



TWEE GROTE DEUREN SCHUIVEN
OPEN IN HET WOESTIJNZAND.



We zullen hem vlug bij
zn kraag grijpen!



Ginder, drie kamelen!



Drommels, dat zijn
die verdwaalden van
gisteren!



De professor is er
bij! Met twee
jongens!



Zouden die kereltjes
hem soms verlost heb-
ben? Maar dat is
ongelooflijk!



Sapperdepitjes, we
krijgen al
bezoek!







Donder en bliksem! Die professor heeft al drie man in slaap gewiegd en knijpt er uit met een helikopter!

Enachter! Met de grote helikopter! Vangt hem! Vangt hem!

Ik moet hem terug levend in handen hebben!



't Is de enige op de wereld die ons plan kan doen lukken!

ONMIDDELLIJK STIJGT EEN MACHTIGE EN SNELLE HELIKOPTER OP VAN UIT DE ONDERGRONDSE LOODS.

De achtervolging is ingezet!



We mogen niet te vroeg viktorie blaffen... ik bedoel, kraaien.

Ja, in het hoofdkwartier zullen ze spoedig snappen wat er gebeurd is.

Vernikkeld, misschien zitten die schurken ons al achterna!



We hebben in ieder geval een flinke achtersprong... ik bedoel, voorsprong.

Zeg, professor, maar hoe komt dat? Wij zagen de groene gasen terug in het zand trekken.

Eenvoudig, ik doe mijn geheime stralen omgekeerd werken. Het gas wordt teruggezogen en het zand wordt weer hetzelfde zoals ervoor.





Ezels, driedubbele ezels!
Kunt ge eerst niet voltan-
ken voor ge vertrekt!



Vergeeten, generaal. Komt
ge ons halen, generaal!



Ja, we komen u halen, dom-
koppen! Om u 'n flink pak
rammel te geven!! Op uw
blote billen!!!



Oei-oei-oei-oei-oei!

Amai-amai-
amai!



Maar als die professor nu al
denkt dat hij gewonnen heeft,
dan slaat hij er ferm naast!



Roep onze geheime agent
in Algiers op!



Hallo, hallo, het hoofdkwar-
tier roept agent K23 op.
Hallo, hallo, agent K23,
hoort u mij?



ERGENS IN ALGIERS

Hallo, hallo, agent K23
luistert.



Hallo, hier de generaal
aan agent K23.
Professor Gobelijn is
hier ontsnapt.



Hij vliegt per helikopter
noordwaarts. Hij moet
terug gesnapt worden!
Moeten!!!! We seinen
onmiddellijk zijn
foto over.



Haha!



Mannen, dat is 'm!
Komaan, op jacht!



Als die professor maar niet meteen
over de zee naar Europa vliegt.



Onmogelijk, zo
ver genaakt
hij nooit. Hij
zal zonder
brandstof
vallen.



Jongens, voor ons het
Middelzeese Land... ik be-
doel, Middellandse Zee!



Verdikkte, stop!
Daar is 'm!



PRRRR...
PRRR...
RRR...
RR...



Goeie hemel, geen
brandstof meer!
Slimkop die ik ben...
ik bedoel, domkop!



We vallen in 't water!



Nog een geluk dat deze helikopter
kan drijven.



Daar, ze komen
ons al redden!



Brave mannen!



Stapt maar in.













TWEE UURTJES LATER ZITTEN
ONZE VRIENDEN IN 'T VLIEGTUIG
VOOR MEXIKO.



Daar zullen ze u zeker niet
zoeken, professor.



Ik hoop het, maar
ik geloof er niet
veel van.



INDERDAAD,
DIE NACHT...

Hallo, hallo, hier het hoofdkwartier!
De generaal roept agent K23 op!
Hallo, hallo, agent K23,
hoort u mij?



Hallo, hallo!... hallo,
hallo!... hier de ge-
neraal!!... verduiveld,
agent K23, hoort u
mij?!... hallo, hallo!!!



Hallo, hallo!!!...
agent K23, ver-
dri-ke, antwoord
alsublieft!!



Agent K23!!!... hallo, hallooooo!!!



Eu... wat is
dat?

O.... de radio!



Hallooo!... hallo,
agent K23, waar
blijft ge?

Eu... goede nacht,
generaal... eu... ik
geloof... eu... dat
wij in slaap geval-
len zijn...



In slaap?! Uitslui-
kens! Onze helikopter
staat al twee uur te
blinken op plaats X!
Waar blijft ge met
de professor?



Eu... o ja, de
professor?..











EEN HEEL EIND VERDER WORDT PROFESSOR
GOBELIJN AAN WAL GESLEURD.



Goed, heel goed!...
ik bedoel, 'tis
schandelijk!



Een mens ont-
voeren in zijn
zwembroekje!



Inderdaad, Pedro, zo kun-
nen we hem niet
meevoeren.



Daar, die ton in



Scheel erop en dicht-
kloppen.



Haha, niemand zal vermoeden
dat we een ontvoerde pro-
fessor bij hebben.



Maar ik weet het
in alle geval.



Berieuwd waar
die kerels naar-
toe rijden.



Verdraaid, een
heel trikke.



We zijn thuis. Af-
laden!



Caramba, wat 'n gewicht!

Waarom dragen?
Rollen!



Zo kan de professor tevens beter ronddraaiende bewegingen bestuderen.



Poort stevig toe.



Laat 'm hier maar staan. Ik roep het hoofdkwartier op.



Hallo, hallo, hier agent 593!... Professor Gobelijnos gevangen! Zit bij ons in een ton, si si!



Prachtig! Houd hem in de ton, dan ontsnapt hij zeker niet! Breng de ton deze avond om 10 uur naar plaats X14. Een van onze straal-vliegtuigen zal de ton oppikken.



Si si si, generalo, wij vertrekken hier met de ton om 7 uur. Adios!



Zo, dat weten we weer al.



Vlug naar Jomreke en Filiberke. Ze zullen in het hotel op hete kolen zitten.



Mannen, de handen uit de mouwen!



Professor Gobelijn zit in een ton opgesloten. Om 7 uur voeren ze hem zo weg.



Dan hebben we nog de hele namiddag over om hem te verlossen.



Komaan, niet getreuzeld, 't is al middag!... maar hoe knappen wij het deze keer op, Jommeke?



Ik weet het! We moeten het klaar-spinnen tijdens de siesta.



In de stik hete uren, vlak na de middag, zoeken alle Mexikanen 'n koel plekje op en vallen in slaap.



Die ontvoerders zullen ook liggen ronken als mollige varkens. Wij sluipen binnen, rollen de professor buiten en rollen een andere ton terug binnen... vol zand!



Is het ver, Flip?

Ja, maar we geraken er voor ze weer hun lui oog opentrekken.



Als onze ouwe knol het maar zal volhouden!



Zeker, ik heb toch gezorgd dat hij steeds in de schaduw loopt.



NA EEN RIT VAN 'N PAAR UURTJES DOOR DE STIKHETE ZON

Achter de hoek is het!



Dan laden we hier deze ton met zand al af.



Zachtjes.



Achter deze poort. Werp de lus over 't muurtje.



Hopsasa!





Canamba, was daar geen
gerucht aan de poort?



Nee, niks te zien.



Alles is veilig. Ik zal
gedroomd hebben.



Hallo, professor, nog
wat geduld!



Straks voeren we
u weg, si si si!



DIE AVOND, OM 10 UUR, OP DE
AFGELEGEN PLAATS X14.



Adios, professor
Gobeljnos!



PNLSNEL KLIJFT
HET Vliegtuig
DOOR DE NACHT.
TERUG NAAR DE
SAHARA.



EN ENKELE UREN LATER

Generaal, de ton is
aangekomen.

Eindelijk goed
nieuws!



Generaal, hier is
de professor!

Prachtig, prachtig!
Ik haal 'm er zelf uit!





Nergens ben ik nog veilig. Ze zullen mij wel vinden achter de deur.



Ik weet het! Hij moet zich verkleeden in een vrouw.



Dat is het Flip! Kom maar, we halen het iedige.



EN 'N UURTE LATER

Hier, trek aan, professor!



Prachtig!

O, uw snor nog weg!



Wat?!... mijn snor af?! NOOIT!!!



Maar professor, een mouw met zo'n snor, dat bestaat niet!



Kan me niks schelen. Dan bestaat het nu! Kom, naar huis!



Maar zo trekt ge zeker alle ogen op u! Ze hebben ze u direkt weer vast!



Wacht, ik krijg een inval!



Luistert, zolang die geheime bende bestaat zullen ze jacht maken op Gobelijn.



Is 't met de bende gedaan, dan is 't ook met de jacht gedaan.



Ja, ik bedoel dat we die bende moeten oprollen en die geheimzinnige generaal met z'n ooglapje ontmaskeren!

Kletsboek!... ik bedoel, inderdaad, dat is de enige oplossing!

Komaan, we zoeken het konijn in zijn eigen hol op!... Ik bedoel, de leeuw!



ONZE VRIENDEN VLIËN
DADELING NAAR AFRIKA.



DAAR HUREN ZE EEN
HELIKOPTER.

Naar het geheime
hoofdkwartier in de
Sahara!



Luister, Flipke, op u rust
nu de zwaarste
karwei.

Ik toch
weeral!



Luister, ge sluipt het
hoofdkwartier binnen,
naar de machine die
het woestijnzand
bestraalt.



Ge schroeft er dit stukje
terug in... Ik had het er uit
gedraaid toen Jommeke
me kwam verlossen,
weet ge nog.



Dat is de sleutel van heel de
machine. Zonder dit kan ze
niet werken.



Dan is er een rode
knop, die draait ge
op 12. En een
blauwe, die zet ge
op de letter R.
Da's alles!



En wat gebeurt er dan?

De machine bestraalt
het zand vlak boven het
hoofdkwartier.



De groene slaapgassen worden
door de verluchttingsroosters
mee naar binnen
gezogen...

... en ze vallen
daar allemaal
in slaap!
Hoera!



IN DE BUURT VAN
HET GEHEIME
HOOFDQUARTIER
DALEN ONZE
VRIENDEN NEER.

FLIP VLIEGT ER
ALLEEN NAARTOE.

NA EEN HALF UUR
VOL SPANNING.....



Gelukt! De groene gassen!



Vlug erheen!
Gasmaskers op!



Naar binnen!



Haha, ze liggen al
lekker te maffen.



Laat ze maar
rustig uitslapen.

Alleen de
generaal
nemen wij
mee.



Hier ligt de leider heerlijk
te dromen.



Hij zal minder heerlijk verschieten
als hij wakker wordt. Armai!



Hei, wat loopt daar
achter onze hielen?



Om aan het groene gas te
ontsnappen kroop ik in
deze kartonnen doos.
Ik knabbelde er twee
gaten in voormijn
poten.
Slim hee!



DE GENERAAL WORDT IN
DE HELIKOPTER GESTOPT.

En weg zijn we!



TWEE DAGEN LATER NA EEN DIEPE SLAAP.

Verdikke, mijn beste professor Gobelijn! Zijt ge terug!? Welkom, welkom!



Ja, dank u... ik bedoel, noppes! Het wapen waarmee gij de wereld zocht te veroveren heeft er zelf ferm ingelapt.



Wat?!... hoe?!... wanneer?... waar ben ik?...



In de gevangenis, beste Carlos dela Rubarbos.



Maandenlang al speurt men de hele wereld af naar u. Eindelijk zit ge vast!



De schurk, die de wereld wilde veroveren, is overwonnen door twee knapen!



Uw ondergronds hoofdkwartier in de woestijn hebben we uitgekamd. Al uw trawanten zitten ook veilig achter de tralies.



En dan lieten we heel de boel in de lucht vliegen. Wat 'n knal, zeg!



Verslagen over heel de lijn... nu de overwinning voor de deur stond... en door twee snobneuzen... en 'n papegaai!



Leeeeeeeeeest het grootste nieuws aller tijden!!!



Wereld net op tijd gered! Afgezet. Braziliaans generaal veroverde bijna absolute wereldmacht! Ontmaskerd door twee knapen en een papegaai!



Op de goede afloop van de jacht op Gobelijn!



DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 De Jacht op een Voetbal | 33 Jacht op Gobeijn |
| 2 De Zingende Aap | 34 Jommeke in de knel |
| 3 De Koningin van Onderland | 35 <u>Gekke Grangon</u> |
| 4 <u>Purpere Pillen</u> | 36 Neuzen bij de vleet |
| 5 De Muzikale Bella | 37 De Schat van de Zeerover |
| 6 Het Hemelhuis | 38 Kaas met Gaatjes |
| 7 De Zwarte Bomma | 39 Lieve Chico |
| 8 De Ooievaar van Begonin | 40 Anakkaboe |
| 9 De Schildpaddenschut | 41 Twee halve Lappen |
| 10 <u>De Straalvogel</u> | 42 De Witte Bolhoed |
| 11 De Zonnemummie | 43 <u>Flitserke gaat trouwen</u> |
| 12 Het Paradijselland | 44 De Jommekeskruis |
| 13 Het Jampuddingspook | 45 De Zeepkoning |
| 14 Op Heksenjacht | 46 De Tocht naar Asnapije |
| 15 Het Staartendorp | 47 Diamanten in de Zoo |
| 16 De Gouden Jaguar | 48 De Zilveren Giraf |
| 17 Diep in de Put | 49 De Groene Maskers |
| 18 Met Fit op Reis | 50 <u>De Plastieke Walvis</u> |
| 19 Wie zoekt die vindt | 51 De Fwermachine |
| 20 Apen in Huis | 52 De Zingende Oorbellen |
| 21 Het Verkeerde Land | 53 Het Kristallen Eeude |
| 22 <u>Het Wonderdrankje</u> | 54 Broeder Anatolius |
| 23 Dolle Fratsen | 55 <u>Tita Telsjora</u> |
| 24 De Verloren Zoon | 56 De Vruchtenmaker |
| 25 De Zeven Snuifdozen | 57 Het geheim van Macu-Ancapa |
| 26 Kinderen Baas | 58 De Kuko-Eieren |
| 27 Geheimde Opdracht | 59 De Strijd om de Inca-Schat |
| 28 De Samsons | 60 Alarm in de Rode Baai |
| 29 De Vliegende Ton | 61 De Hoed van Napoleon |
| 30 Jommeke in de Far West | 62 <u>Lullekkerland</u> |
| 31 Knappe Mataboe | 63 Madam Pepermunt |
| 32 In Pimpeltjesland | |

